

de MIK MAK

- 
- Straat- en kunstweg.
— Gewone weg.
- - - Voetpad.
+ Kerk.
* Molen.
- Map labels: Thuisdenberg, Langbosch, Daab-..., Broe..., Langeren, Lange akkers, ERHOVEN, a K..., rp..., aa..., Heerstraat, Ga..., broek, Gardbranssche Heide, Klissers Beemden, Keerschop, Beekloop, Straatweg van Brouvelt naar Blydenhoven.

maandelijks dorpsblad
voor en door Westerhoven

Correspondentie:
 Thomas van Hulsel
 Aarperstraat 26
 5563 BK Westerhoven
 Telefoon 06 23705762
mikmakwesterhoven@gmail.com
 Bank: Rabobank Bergeijk
 Rekening NL 26 RABO 0157 992 993



INHOUD

| | |
|---|------|
| Agenda juni Buitengaander - SVW ----- | 2 - |
| Overige activiteiten in de Buitengaander ----- | 4 - |
| Lintjesregen in Westerhoven ----- | 9 - |
| Dankwoord – Koninklijke onderscheiding ----- | 10 - |
| Koningsdag 2026----- | 12 - |
| Goede Doelen Week----- | 13 - |
| Trots op onze jonge verkeershelden ----- | 14 - |
| De derde bijeenkomst Jeugdgemeenteraad ----- | 14 - |
| Dank je wel, Jo! ----- | 15 - |
| Dodenherdenking bij de Valentinuskapel ----- | 16 - |
| Fanfare Irene Westerhoven slaat een nieuwe weg in met Donateursactie ----- | 18 - |
| Terrasconcert Fanfare Irene ----- | 19 - |
| Moppenserie serie 39, deel 1 ----- | 20 - |
| Hanen toepen voor Westerhoven kermis. ----- | 20 - |
| Tijdscapsule na 25 jaar geopend ----- | 21 - |
| Moppenserie serie 39, deel 2 ----- | 23 - |
| Westerhovense Wielerronde ----- | 23 - |
| Terugblikken naar de meisjesschool. ----- | 25 - |
| Processie naar Meerveldhoven ----- | 29 - |
| Pinksterkoeken 2026----- | 31 - |
| Stukje MikMak historie----- | 32 - |
| Data – kopij inleveren ----- | 36 - |



Senioren Vereniging
Westervhoven

Agenda juni Buitengaander - SVW

- Maandag 1 - 8 - 15 - 22 - 29**
9.30 - 10.30 Meer bewegen voor ouderen - SVW
- Maandag 1 - 8 - 15 - 22 - 29**
13.30 - 16.30 Biljarten - SVW
- Maandag 1 - 8 - 15 - 22 - 29**
13.30 - 15.00 Zin in zingen
- Maandag 1 - 8 - 15 - 22**
16.00 - 17.20 Saxofoon les Art4U
- Maandag 8**
17.00 - 19:00 Joan die kookt
- Maandag 22**
17.00-18.30u SKSE (samen koken samen eten)
- Maandag 1 - 8 - 15 - 22 - 29**
19.30 - 22.00 Zanggroep Kloos
- Maandag 1 - 8 - 22**
19.00 - 22.00 Repetitie Teutenkoor
- Maandag 15**
19.00 - 22.30 Reiki
- Maandag 15**
20.00 - 22.00 EHBO
- Dinsdag 2 - 9 - 16 - 23 - 30**
09.00 - 11.30 Born Art
- Dinsdag 2 - 9 - 16 - 23 - 30**
09.30 - 12.00Dagbesteding de Buitengaander
- Dinsdag 2 - 9 - 16 - 23 - 30**
13.00 - 16.30 Koersbal - SVW

Dinsdag 2 - 9 - 16 - 23 - 30

16.00 – 17.00 Drummen

17.30 – 19.00

Dinsdag 2 - 9 - 16 - 23 - 30

17.00-18.30u SKSE (samen koken samen eten)

Dinsdag 2 - 9 - 16 - 23 - 30

18.30 – 22.15 Fanfare – Drumband

Dinsdag 2 - 9 - 16 - 23 - 30

18.45 – 22.30 Dansgarde

Dinsdag 2

19.00 – 22.30 Reiki

Woensdag 3 - 10 - 17 - 24

08.45 – 10.30 Volksdansen – SVW

Woensdag 3 - 17

09.30 – 11:45 Rosarom / Energetische dans

Woensdag 3 - 10 - 17 - 24

13.30 – 16.30 Biljarten en kaarten - SVW

Woensdag 3

13.30 – 16.30 Kienen - SVW

Woensdag - 24

19.00 – 22.30 Reiki

Woensdag 17

19.00 – 21.30 NAH (niet aangeboren hersenletsel)

Woensdag 10 juni zijn we in de avond gesloten.

Woensdag 24 juni zijn we in de avond gesloten.

Donderdag 25

10.30 – 12.00 Koffie café uurtje. *Loop binnen, gratis koffie/thee*

Donderdag 4 - 11 - 18 - 25

13.30 – 16.30 Biljarten

Donderdag

13.30 – 16.30 Spellenmiddag – SVW

Donderdag 4 - 11 - 18 - 25

19.30 – 22.00 Born Art

Donderdag 11

16.30 – 18.00 SKSE (samen koken samen eten)

Donderdag 4

19.00 – 22.30 Reiki

Donderdag 11
20.00 – 22.00 Fotoclub – de Verbeelding

Vrijdag 19
08:30 – 12.00 Reiki

Vrijdag 5 - 12 - 19 - 26
09.30 – 12.00Dagbesteding

Vrijdag 5
10.30 – 11.30 Samen Zingen

Vrijdag 26
10.00 – 12.30 Peutercafé

Vrijdag 5 - 12 - 19 - 26
15.00 – 20.00 Backstage

Vrijdag 29
13.30 Vergaren van de Mikmak

Overige activiteiten in de Buitengaander

Vrijdag 5 juni



samen
zingen

Kom gezellig mee zingen o.l.v. Riet Heesterbeek,
10:30 - 11:30 uur in de Buitengaander.

Zaterdag 6 juni



DANSVOND

IEDERE MAAND DANSEN
WE IN DE **BUITENGAANDER**

Alle dansen zijn mogelijk!

Vraag het aan de dj en je dans wordt gedraait.
ZAAL OPEN: 19.00 uur. **DANSEN VAN:** 19.30-24.00 uur.

ENTREE: € 3,-. **DATUMS 2026:** 3 januari,
21 februari, 7 maart, 11 april, 2 mei, 6 juni.

Zondag 7 juni
Meezingmiddag Teutenkoor



Liederentafel "Teutenkoor" Bergeijk.

Zondag 7 Juni 2026



Van 14:00 tot 16:30 uur

Toegang
gratis



MEEZINGMIDDAG

Hou je van **Z**ingen!
Zing met ons mee!

Projectie van teksten op groot scherm.

In 'De Buitengaander' te Westerhoven

Maandag 8 juni VOL

NA AFTREK VAN DE KOSTEN
DONEREN WE DE
OPBRENGST
AAN DE PARKINSON
STICHTING

**Joan
die kookt**

IEDERE MAAND

KOM GEZELLIG MEE-ETEN BIJ JOAN!
JOAN KOOKT EEN HEERLIJKE 3 GANGEN MAALTIJD MET
VEELAL LOKALE, BIOLOGISCHE EN SEIZOENSGEBONDEN
PRODUCTEN.

STUUR EEN MAIL NAAR
INFO@ONSWESTERHOVEN.NL EN ALS JIJ
DEGENE BENT DIE DEZE MAAND MEE MAG
ETEN ONTVANG JE EEN MAIL MET
BEVESTIGING OM TE BETALEN.
ZO ZORGEN WE DAT IEDEREEN EEN KEER
MEE KAN ETEN
JE KUNT PER PERSOON VOOR 2 PERSONEN
BOEKEN

Datums: 12-01-26 / 02-02-2026
02-03-26 / 13-04-26 / 04-05-26 / 08-06-26

Er is veel belangstelling voor de etentjes met "Joan die kookt". Het is dan ook genieten van verrassende, smakelijke gerechten aan een gezellige, sfeervolle tafel.

Vanwege de grote toeloop hanteren we het volgende inschrijfsysteem, om zoveel mogelijk gasten wisselend de kans te bieden op een plaatsje aan tafel. U kunt voor maximaal 2 personen een 2 maandelijkse voorinschrijving doen door een reservering te mailen naar: ons@westerhoven.nl.

Zodra de limiet bereikt is, laten we je zo spoedig mogelijk weten of er plaats is aan tafel. Heel jammer als je geen plekje weet te bemachtigen maar we hopen je een volgend keer te mogen verwelkomen.

Voor vragen of specifieke wensen bel Joan: 06-27101110
of stuur een mail naar ons@westerhoven.nl.
Met vriendelijke groet,
Joan

Woensdag 17 juni



Een Leven voor

Een Leven Na

Mijn partner heeft een Niet Aangeboren Hersenletsel.

En Nu.....
Hoe ga je hiermee om als partner zijnde?

Iedere 3e woensdag van de maand komen wij van 19:00 - 20:30 uur bij elkaar in de Buitengaander te Westerhoven. We wisselen ervaringen uit met elkaar hoe hier mee om te gaan. De groep is divers van samenstelling. Mensen met N.A.H. zijn ook welkom. Voor lotgenoten met N.A.H. doen we die avond een leuk en gezellig geheugen spelletje. Behoeftte aan een thema avond is altijd bespreekbaar. Voor de bijeenkomst hoef je je niet aan te melden.

Iedereen is welkom.

CORDAAD
Samen sterk in Welzijnswerk

Heeft u nog vragen?
Neem contact op met
Cordaad Welzijn
Tel: 0658783403

De Kempen

Donderdag 25 juni



Koffiecafé 2026
10:30 - 12:00 uur in de Buitengaander
gratis koffie & thee

Kom gezellig langs en ontmoet je dorpsgenoten.
Donderdag 26 Februari

VOOR JONG EN OUD
Buitengaander
WESTERHOVEN

A photograph of a white coffee cup filled with coffee on a light blue saucer.

Vrijdag 26 juni



**SAMEN SPELEN
IN DE BUITENGAANDER**

Ben jij (groot)ouder van een baby, dreumes of peuter (0-4 jaar)?

*Kom gezellig samen spelen in de foyer van de Buitengaander.
Terwijl de kleintjes spelen en ontdekken, kun jij een kop koffie of thee drinken en ervaringen uitwisselen met andere ouders.*

A photograph of three young children playing with colorful toys on a floor. A smaller inset photo shows two children playing together.

Lintjesregen in Westerhoven

Burgemeester Wilma Delissen heeft tijdens de jaarlijkse lintjesregen op vrijdag 24 april 2026 maar liefst 15 Bergeijkenaren koninklijk mogen onderscheiden. Deze vijftien inwoners werden allen benoemd tot 'Lid in de Orde van Oranje-Nassau'.

Frank Claas (71 jaar)

- voorzitter van de commissie Koffiegatse zittingen,
- secretaris en interim-voorzitter, voorzitter van de optochtcommissie en contactpersoon van de wagenbouwers,
- secretaris van het Ontmoetingscentrum De Buitengaander te Westerhoven,
- redactielid MikMak,
- voorzitter van de Dorpsraad Westerhoven,
- medeoprichter/medeorganisator van het Westerhovens Winterfeest,
- vrijwilliger bij Westerhoven-events en Ons Westerhoven,
- medeoprichter/secretaris van de Stichting Wielercomité Westerhoven,
- voorzitter-secretaris van de Vereniging Collectief Westerhoven,
- medeoprichter/voorzitter van de vrijwilligersorganisatie Fietsmaatjes Westerhoven



Marc Heesterbeek (61 jaar)

- vrijwilliger bij de Stichting Jeugd Vakantiewerk Westerhoven,
- bestuurslid/voorzitter Toneelclub Westerhoven,
- presentator en spreekstalmeester tijdens diverse lokale evenementen,



- jeugdtrainer en coach bij ZSC,
- secretaris van de Vocalgroup StringZ.

Irma van den Heuvel (40 jaar)

- mantelzorger voor haar oom, vrijwilliger bij de Buurtbemiddeling Cranendonck, Valkenswaard en Waalre,
- vrijwilliger bij het Bureau Sociale Raadsliden Veldhoven,
- vrijwilliger/penningmeester Stichting de Sint Valentinus-kapel,
- lid van de raad van toezicht van het Pius X College,
- secretaris-penningmeester van het Platform Ondernemend Bergeijk,
- secretaris van de Ondernemingsvereniging Westerhoven, vrijwilliger bij het Sinterklaascomité Westerhoven,
- mantelzorger voor haar schoonvader,
- medeoprichter/secretaris van de Stichting Fietsmaatjes Westerhoven,
- mantelzorger voor de tante van haar echtgenoot,
- lid van de cliëntenraad van het Zorgcentrum Valkenhof, vrijwilliger bij de Stichting Regionale Opvang Zwerfdieren Eindhoven,
- lid van de (landelijke) huurcommissie, collectant voor de Goede Doelen Week.



Dankwoord – Koninklijke onderscheiding

Op vrijdag 27 april had ik het onverwachte genoegen om gedecoreerd te worden tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Een moment dat mij oprecht heeft geraakt dat ik niet snel zal vergeten.

Eerlijk gezegd voelt zo'n onderscheiding voor me niet alleen als iets van mij persoonlijk. Integendeel. Het voelt vooral als een

waardering voor alles wat we samen doen in ons mooie Westerhoven.

Ik ben ontzettend dankbaar voor de mensen en organisaties die mij hebben voorgedragen.

Dat dit in alle stilte en met zoveel betrokkenheid is gebeurd, maakt het voor mij extra bijzonder.



Het weekend dat volgde was er één om in te lijsten. Vrijdag begon natuurlijk met de uitreiking zelf door onze burgemeester Wilma Delissen. Daarna het gezellige samenzijn met familie en vrienden in De Buitengaander. 's Avonds werd het feest compleet gemaakt toen de fanfare een prachtige serenade bracht voor ons huis. Momenten van saamhorigheid waarop ik met een warm gevoel terugkijk.

Op Koningsdag werden we tijdens de aubade door het Oranjecomité opnieuw in het zonnetje gezet. En alsof dat nog niet genoeg was, volgde 's middags een gezellige bijeenkomst in de Kattendans, perfect georganiseerd door de gemeente Bergeijk. Samen met andere gedecoreerden hebben Marloes en ik daar genoten van mooie woorden en fijne gesprekken.

Al die momenten samen maakten het tot een weekend vol waardering, warmte en verbondenheid. In één woord geweldig!

Maar bovenal wil ik dit zeggen: zonder de vele vrijwilligers, betrokken dorpsgenoten, verenigingen en initiatieven waar ik deel van mag uitmaken, had dit nooit gekund. Wat we doen, doen we samen. En juist dát maakt Westerhoven voor mij zo bijzonder. Daarom wil ik via deze weg iedereen bedanken. Voor de felicitaties, de lieve woorden, de verrassingen en vooral voor het vertrouwen en de samenwerking door de jaren heen.

Ik hoop nog lang mijn steentje te mogen bijdragen aan ons dorp, samen met jullie.

Met een warm gevoel kijk ik terug op een onvergetelijk weekend.

Dank jullie wel.

Frank Claas

Koningsdag 2026

Koningsdag in Westerhoven staat bol van de tradities die elk jaar weer terug komen, maar eerst is er nog de uitreiking van de lintjes. Of niet, natuurlijk. Dit jaar al op vrijdag de 24e werden maar liefst 3 lintjes uitgereikt in Westerhoven en in heel Bergeijk was er een record van 15 lintjes. Proficiat aan alle gedecoreerden!!

Op Koningsdag reed er vanaf 9 uur weer een versierd vervoermiddel rond met twee herauten en hun blaasinstrument.

Hierna startte fietstocht voor de kinderen met hun versierde fietsjes, vooraf gegaan door de fanfare en het gilde.



Ik had het idee dat er meer kinderen mee deden dan vorig jaar, misschien dat het mooie weer ook meewerkte. Altijd weer een mooi gezicht zo'n kleine optocht.



Later bij de aubade waar ook de burgemeester, de gedecoreerden en allen samen staan, is het toch een beetje een krappe bedoening door de opstelling van allerlei attributen en wagens.

Ook de spelletjes 's middags werden goed bezocht, er was geen vrij plekje meer op het terras en de aanwezige band maakte er weer een feestje van.

Kortom: het was weer een geslaagde dag voor de jeugd en dit dankzij allerlei vrijwilligers. In ons dorp geen gescheiden werelden van jong en oud, meer en minder geld, want als je in een klein dorp niet samenwerkt dan wordt er



uiteindelijk weinig georganiseerd.

Dus: complimenten voor alle verenigingen, vrijwilligers en sponsoren!

F.V.

Goede Doelen Week



Bergeijk
Luyksgestel
Riethoven
Westerhoven

De collecte voor de 17 landelijk Goede Doelen heeft in de gemeente Bergeijk het mooie resultaat van **€ 79.500** opgebracht. Dit is meer dan dat er in 2025 werd opgehaald. Vandaar dat we van een fantastisch resultaat mogen

spreken.

We willen als organisatie alle collectanten bedanken voor hun inzet maar vooral ook de inwoners voor hun donatie.

Volgend jaar zal in april voor de vijfde keer de Goede Doelen Week plaatsvinden.

Trots op onze jonge verkeershelden

De afgelopen weken hebben leerlingen van acht basisscholen in Bergeijk laten zien dat zij het verkeer goed beheersen tijdens het verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland (VVN). Met een prachtig resultaat: alle leerlingen zijn geslaagd.

Voor veel kinderen is dit een spannend moment, soms met gezonde zenuwen, maar vooral met trots na afloop. Het is een belangrijke stap richting zelfstandig en veilig deelnemen aan het verkeer.



Gefeliciteerd aan alle leerlingen en dank aan de scholen en begeleiders die dit mogelijk hebben gemaakt. Een prestatie om trots op te zijn!

De derde bijeenkomst Jeugdgemeenteraad



Op woensdag 15 april ging de Jeugdgemeenteraad op pad voor een bijzonder bezoek aan het Provinciehuis in Den Bosch. 's Middags stapten ze samen in de bus, klaar voor een leerzame en leuke middag. Op uitnodiging van statenlid Nelleke van Wijk kregen de jeugdleden een heldere uitleg over wat de provincie precies doet en wat de verschillen zijn met de gemeente. Hierdoor hebben zij nu een nog beter beeld van hoe Nederland bestuurd wordt.

Na het inhoudelijke gedeelte volgde een boeiende rondleiding door het indrukwekkende gebouw. Zo gingen ze helemaal naar de 23e verdieping, waar ze werden beloond met een prachtig uitzicht. Ze konden zelfs Eindhoven en Tilburg zien liggen! Ook brachten ze een bezoek aan de atoombunker onder het provinciehuis. Een echte tijds capsule die veel indruk maakte!

De laatste bijeenkomst van dit jaar staat gepland op woensdag 27 mei. Dan nemen we afscheid van de jeugdleden van groep 8.

Dank je wel, Jo!

Na tien jaar vol toewijding neemt Jo Coppens afscheid als eindredacteur van ons dorpsblad MikMak. En dat laten we natuurlijk niet zomaar voorbijgaan.

Tien jaar lang was Jo de stille kracht achter elke editie. Met een scherp oog, een groot verantwoordelijkheidsgevoel en vooral heel veel inzet zorgde zij ervoor dat de MikMak iedere maand weer "op de mat viel" bij zo'n 600 lezers. Altijd verzorgd, altijd met oog voor wat er leeft in ons dorp.



Wat misschien nog wel het meest bijzonder is: Jo deed dit met zichtbaar plezier. Verhalen verzamelen, teksten redigeren, foto's uitzoeken, alles samenbrengen tot een mooi geheel – het was bij

haar in goede handen. Dankzij haar bleef de MikMak springlevend en een blad waar Westerhoven trots op mag zijn.

Ook haar betrokkenheid bij de mensen achter de verhalen willen we niet onbenoemd laten.

Ze wist als geen ander hoe belangrijk de bijdragen van dorpsgenoten zijn. Zoals ze zelf zo mooi aangeeft: "zonder aanleveringen geen dorpsblad". Die waardering typeert haar.

Jo, namens het hele MikMak-team willen we je ontzettend bedanken. Voor je tijd, je energie, je zorgvuldigheid en vooral voor je hart voor ons dorpsblad. Je hebt een stevige basis neergezet waar we nog lang op kunnen voortbouwen.

We wensen je alle goeds en hopen dat je nu ook zelf lekker kunt genieten van de MikMak dit gewoon als lezer.

Nogmaals een hele dikke dank je wel Jo!

Het MikMak Team: Jack van Beek, Frank Claas, Frida Verspek en José Hoeks



Dodenherdenking bij de Valentinuskapel

Op 4 mei was er weer de gebruikelijke herdenking van alle Nederlandse oorlogsslachtoffers.

De wereld lijkt steeds onrustiger en gewelddadiger te worden en dit maakt veel mensen angstig of onzeker.

Bij We-Meet konden geïnteresseerden eerder die avond vragen stellen en



spreken met 2 Westerhovense oorlogsveteranen Tom en Guido.

Om 19.45 uur stelde de stoet zich op aan het einde van de Loverensedijk, dicht bij de poort van de Kempervennen. Daar in de buurt is in de tweede wereldoorlog een vliegtuig neergestort, met de bemanning als dodelijk slachtoffer.



Omdat Westerhoven relatief goed uit deze oorlog kwam werd in 1947 de kapel aan de Keersop herbouwd. Van ons dorp staan twee inwoners als dodelijk slachtoffer geregistreerd in WO II. Eén sneuvelde in 1940 in Frankrijk en een ander was verzetsstrijder die in augustus 1944 werd terechtgesteld in kamp Vught.



Er waren natuurlijk ook inwoners die verplicht ergens tewerkgesteld werden b.v. in Duitsland of die gevangen zaten in een kamp. In Valkenswaard telde men 75 doden, ook door bombardementen.

Voraf gegaan door het Sint Annagilde trok men naar de kapel waar leden van de scouting, fanfare Irene, gemeentebestuur, bestuur van de kapel en kerk al aanwezig waren.

Onder andere de toespraak van de aanwezige veteraan maakte veel indruk. Ook de bijdragen van gilde en fanfare maken het altijd weer speciaal.

Na afloop van het officiële gedeelte werden er weer veel kaarsjes aangestoken, in veel gevallen met een gevoel van dankbaarheid dat wij nog steeds in een land zonder oorlog leven.



F.V.

Fanfare Irene Westerhoven slaat een nieuwe weg in met Donateursactie

Traditiegetrouw komen wij in juni bij u langs voor onze jaarlijkse Donateursactie. Dankzij uw steun kunnen wij investeren in de muzikale opleiding van jong en oud, en ons instrumentarium goed onderhouden. Daar zijn we u ontzettend dankbaar voor.

Dit jaar doen we het echter anders: we stoppen met de traditionele collecte aan de deur. Hoewel uw financiële bijdrage nog altijd erg welkom is, willen we niet alleen maar 'vragen'. We vinden het belangrijk dat er voor u als donateur ook iets moois tegenover staat.

Achter de schermen zijn we momenteel druk bezig met het uitwerken van een nieuw concept waarbij ontmoeting en muziek centraal staan. We komen hier in het najaar bij u op terug!

Voor nu danken we u hartelijk voor uw jarenlange steun en we hopen u snel te zien bij een van onze optredens.

Terrasconcert Fanfare Irene

Geniet van muziek en gezelligheid: Terrasconcert Fanfare Irene
Op zaterdag 4 juli luidt Fanfare Irene de zomer in met het
traditionele terrasconcert! Vanaf het terras van Het Wapen van
Westerhoven geniet je van een middag vol muziek.



Het is onze manier om iedereen te bedanken die ons het afgelopen jaar heeft gesteund.

Het programma is veelzijdig: de aanstormende talenten van startersorkest Just Be It en leerlingenorkest That's IT (o.l.v. Petra Schoonenboom) laten horen wat ze in huis hebben. Voor de nodige beats zorgen de slagwerkers van Beat ID en onze leerling-slagwerkers (o.l.v. Martijn Soors en Ties Janssen).

Natuurlijk sluit de concertband onder leiding van Paul van der Schoot de middag in stijl af. Het repertoire houden we nog even geheim, maar swingen gaat het zeker!

Kom gezellig langs en beleef deze muzikale middag met ons.

- Wanneer: **Zaterdag 4 juli**, 15.00 uur
- Waar: Mgr. Biermansplein (tegenover Het Wapen van Westerhoven)
- Toegang: Gratis

Moppenserie serie 39, deel 1

Zuinig

Een Schotse patiënt is er ernstig aan toe. Zijn behandelend arts deelt hem mee dat enkel een duurzame en zeldzame therapie nog kan helpen. En hoeveel zou dat dan gaan kosten? Informeert de zieke. De dokter noemt een fors bedrag. Zegt de Schot: Daar begin ik niet aan dokter. U zult moeten zakken in prijs, de begrafenisondernemer heeft een veel voordeliger aanbieding gedaan!

Boerenkool

Iemand eet boerenkool. Is het een man of een vrouw?

Antwoord: Als het een vrouw was geweest had ze wel boerinnenkool gegeten!

Houtworm

Een houtworm komt thuis en zegt tegen zijn vrouw: "Zeg, er is een lading hout uit Hong Kong aangekomen. Zullen we vanavond chinezen!"

Hanen toepen voor Westerhoven kermis.

Op kermismaandag 1 Juni a.s. is er weer het traditionele hanen toepen in café/zaal Het Wapen van Westerhoven Dorpstraat 26. 's Middags van 12.00 uur tot 17.00 uur .

Duo Sound zal weer voor de muzikale omlijsting zorgen . De aankoop voor de tegoedbon is € 7,- per haan .

De gewonnen hanen kunnen bij voorkeur meteen meegenomen worden.

De organisatie is weer in handen van Biljartvereniging 'De Poedels'. Wij wensen iedereen veel plezier, en veel succes met het kaarten .

Biljartclub 'De Poedels'.
Wim Bartholomeus .



Tijdscapsule na 25 jaar geopend

Wat hield de inwoners van Westerhoven 25 jaar geleden bezig? Welke dromen, verwachtingen en herinneringen wilden zij bewaren voor de toekomst?

Binnenkort krijgen inwoners een bijzonder kijkje terug in de tijd, wanneer de inhoud van de tijdscapsule onder het Westerhovens Monument openbaar wordt gemaakt.



Dorpsraad Westerhoven

Zoals u reeds enige tijd kon zien was het Monument niet meer aanwezig. Het is voor herstel en onderhoud naar de reparateur en wordt over enige tijd weer in volle glorie teruggeplaatst. Tevens zal dan de waterstroom en verlichting weer functioneren.

De Dorpsraad heeft hiervoor een enthousiaste werkgroep samengesteld die zich bezighoudt met dit herstel van het Westerhovens Monument én met de organisatie van een bijzondere tentoonstelling rondom de documenten die 25 jaar geleden onder het monument werden opgeborgen.

In de werkgroep zitten ook verschillende betrokken Westerhovenaren van het eerste uur, waaronder Jac Damen, Jac Adams, Frits Theuws, Jack van Beek, Erik van Rooy (Wij Westerhoven), Siem van Beek (Ondernemersvereniging) en Ad Bone (Dorpsraad).

Een kwart eeuw geleden kregen de inwoners van Westerhoven de mogelijkheid om een persoonlijke boodschap voor de toekomst achter te laten. Inmiddels zijn de documenten weer tevoorschijn gehaald en de inhoud blijkt bijzonder en verrassend.



Tussen de documenten bevinden zich foto's, gedichten, tekeningen en verhalen over het verenigingsleven van toen. Ook werden er vragen gesteld als: "Hoe ziet mijn omgeving er over 25 jaar uit?" Daarnaast kwamen er heel persoonlijke berichten boven water, zoals liefdesbriefjes en brieven aan jezelf, waarin inwoners hun dromen, verwachtingen en zorgen voor de toekomst opschreven.

Op **zondag 11 oktober** wil de werkgroep de verborgen inhoud tentoonstellen voor alle inwoners van Westerhoven. Tegelijkertijd wordt een nieuwe periode van 25 jaar gestart en krijgen inwoners opnieuw de mogelijkheid om een boodschap voor de toekomst achter te laten. Mensen die hun persoonlijke documenten liever terug willen ontvangen, kunnen deze op die dag ophalen.



Omdat privacy tegenwoordig een belangrijke rol speelt en de AVG-wetgeving van toepassing is, gaat de werkgroep uiterst zorgvuldig met alle documenten om.

Iedereen die niet wil dat zijn of haar document tijdens de tentoonstelling openbaar wordt gemaakt, wordt verzocht dit **vóór 1 juli 2026** door te geven via het e-mailadres: info@dorpsraadwesterhoven.nl.

Ook voor vragen of aanvullende informatie kan gebruik worden gemaakt van dit e-mailadres.

Meer informatie over de tentoonstelling op 11 oktober volgt op een later moment.



Moppenserie serie 39, deel 2

Hard gaan

Wie is rood en gaat keihard door het bos?

Antwoord: Paulus de Crosskabouter

Parijs

Wat is hoog, kan niet kiezen en staat in Parijs?

Antwoord: de Twijfeltoren

Ster

Welke ster hangt niet in de lucht?

Antwoord: Een popster!

Sneeuwstorm

De juf geeft de klas de opdracht om een opstel te schrijven over wat er gebeurt als er een sneeuwstorm opsteekt. Maartje levert haar opstel al na één minuut in. Ben je nu al klaar: vraagt de juf verbaasd? Ze pakt het opstel van Maartje waarop staat: Wegens sneeuwstorm vandaag geen school.

Skelet

Komt een skelet bij de dokter. De dokter kijkt verbaasd en zegt: "Kon u niet eerder komen!"

JB

Westerhovense Wielerronde

10e Westerhovense Wielerronde: 30 mei - een jubileum om trots op te zijn

Op zaterdag 30 mei 2026 staat Westerhoven opnieuw in het teken van wielrennen, maar dit jaar met een bijzonder tintje: de 10e editie van de Westerhovense Wielerronde. Een mooie mijlpaal die laat zien hoe dit evenement is uitgegroeid tot een vaste waarde binnen ons dorp en de regio.

Op kermiszaterdag verandert Westerhoven weer in een levendig wielerdorp. Langs het parcours verzamelen zich bewoners en bezoekers, met stoelen aan de straat, een drankje binnen

handbereik en vaak een barbecue die al vroeg wordt aangestoken. Het is die typische Westerhovense sfeer die deze ronde zo bijzonder maakt en door renners erg wordt gewaardeerd.

Sterk deelnemersveld aan de start

Ook dit jubileumjaar belooft volop sportief spektakel.

Aan de start verschijnen:

Handbikers, regionale liefhebbers, strijdend voor de Kempencup, nieuwelingen en de Elite Heren. Een mooie mix van talent, doorzettingsvermogen en topsport, die garant staat voor spannende wedstrijden en mooie prestaties.

Het programma loopt van 13:00 uur tot 19:30 uur en biedt een doorlopend programma met koers en beleving. Van de eerste start tot de finale bij de Elite Heren is er continu iets te zien langs het parcours.



Meer dan wielrennen alleen

Wat de Westerhovense Wielerronde écht bijzonder maakt, is alles eromheen. De terrassen, de muziek, de ontmoetingen en vooral de betrokkenheid van bewoners. Dit zorgt ervoor dat het evenement voelt als een groot dorpsfeest.

Samen maken we het jubileum compleet

Een evenement als dit staat of valt met de inzet van vrijwilligers, sponsoren en inwoners.

Juist die betrokkenheid maakt dat de wielerronde al tien edities lang kan groeien en bloeien.

Wat deze wielerronde zo mooi maakt, is dat het echt van en voor Westerhoven is. Iedereen draagt z'n steentje bij, en juist dat maakt deze 10e editie extra bijzonder.

Dit is niet alleen koers, dit is Westerhoven op z'n best.

Kom kijken, moedig de renners aan en vier dit jubileum mee!



Daarom geldt: kom kijken, moedig de renners aan en beleef het mee. Want de Westerhovense Wielerronde is van ons allemaal. Wil je nóg dichter bij de actie staan? We kunnen altijd extra handen gebruiken, bijvoorbeeld als vrijwilliger langs het parcours of bij de organisatie.

Of je nu komt kijken, helpt of gewoon geniet van de sfeer: samen maken we er een onvergetelijke jubileumeditie van.

Zet zaterdag 30 mei dus in de agenda – dit wil je niet missen.

Het organiserende comité:

Jeff van Tongeren, Frank Claas, Maud Kaptheijns, Marcel Das, Eric van der Zanden, Michel Sengers en Ben Baten.



Terugblikken naar de meisjesschool.

In de zestiger jaren zaten kinderen op de lagere school nog gemengd in de eerste en tweede klas.

De eerste klas begon op de meisjesschool aan de Kerkstraat. De tweede klas kreeg les op de jongensschool aan de Provincialeweg.

Daarna keerden enkel de meisjes terug naar de meisjesschool waar twee leerjaren in een lokaal les kregen. De meisjes geboren voor 1954, kregen vanaf de derde klas nog tot 1964 verplichte schoolcatechismus.

Als lagere schoolkind, keek ik altijd goed om mij heen. Speelde meestal buiten of eenmaal binnen keek ik graag naar buiten. Het straatbeeld veranderde, de vogels pasten hun gedrag aan. Ze zaten steeds vaker hoog op een T.V. mast. Gedurende een aantal jaren

werden op woonhuizen lelijke ontvangst antennes gemonteerd. Zonder geplaatste antenne geen ontvangst! Zet het signaal eens aan vroeg opa als hij het Journaal op televisie wilde zien. Er verscheen eerst een zwart wit testbeeld. Er moest even aan allerlei knopjes gedraaid worden. Het Journaal begon altijd met het geluid van een gong!

Nadat in onze woonkamer de eerste televisie geïnstalleerd was verdween onze toverlantaarn inclusief bijbehorende filmpjes voorgoed de kast in.

Het eerste T.V. beeld dat opkwam was van de Britse poppenserie de Thunderbirds. Zittend op de kokosmat werd de serie zoals: Alleen op de wereld, Flipper e.a. aangekondigd door een vriendelijke omroepster.



Swiebertje, later de jeugdreeks Kapitein Zeppos. De herkenningsmelodie gecomponeerd door Bert Kaempfert is verankerd in mijn geheugen. Thuis kijken naar bewegende beelden met geluid was een hele belevenis, wie thuis nog geen T.V. had keek gewoonlijk bij iemand in de buurt.

Op de meisjesschool stond wel een radio maar geen televisie in het klaslokaal. We schreven zelfs nog met een kroontjespen. De meisjes uit de vijfde en zesde klas kregen onderwijs in hetzelfde lokaal. Voor de klas stond zuster Marie-Pierre, nog verplicht gekleed in habijt en sluier. Ze wilde wel met de tijd mee gaan. Er kwam een schooltelevisieuitzending en dat wilde ze aan haar leerlingen laten zien. Daarvoor verlieten we de klas, onze oversloffen van de schoenen halen en jassen aan. Keurig in een rij van twee liepen alle meisjes het schoolplein over. Het tuinpoortje werd geopend en liepen we via de lange moestuin het klooster, gelegen aan de Dorpstraat in. De meisjes zittend op de vloer, keken in de sober ingerichte woonkamer naar het schoolprogramma.

Animo voor moderne techniek of kunst leek er niet te zijn op de meisjesschool. Terwijl een uitstapje naar het Evoluon, Van Abbemuseum of Schouwburg in Eindhoven al tot de nabije mogelijkheid behoorden. In het Evoluon keek ik circa 1967, vergezeld van twee neven toch werkelijk mijn ogen uit! Zowel de architectuur, de tentoonstelling zelf en de vele bezoekers van verschillende pluimage maakten een grote indruk. Jonge dames gekleed in een lange pantalon? Dat was in Westerhoven nog taboe! Wie weet is men in latere jaren meer uitstapjes gaan maken?



Buiten schooltijd waren er allerlei activiteiten voor kinderen in het dorp. Wel had de toenmalige pastoor de vinger in de pap.

Op school kregen we les in wat men destijds voor meisjes nuttige leerstof vond! De leesboekjes vond ik wel heel erg saai, zeker als je de serie van Pietje Bell al gelezen had. De handwerklessen stelden het geduld van menig leerling op de proef! In het klaslokaal stond

een harmonium wat bespeeld werd door zuster Marie-Pierre. Wij zongen o.a. In Holland staat een huis of In Den Haag daar woont een graaf. Op T.V. zagen we popgroepen en gillende meiden, wat een contrast!

Voor gymnastieklessen liepen we naar de gymzaal aan de Dorpstraat en tijdens de zomermaanden werd er in de buitenlucht slagbal gespeeld. Er werd ook door leerlingen een toneelvoorstelling gegeven.

De school werd eens bezocht door een één mans circus. De man legde zijn hoofd in de muil van een leeuwenbek of vulde met een gigantische slang het klaslokaal. Op hele warme dagen werd op het schoolplein water uit het buitenkraantje uitgedeeld. Niet iedereen een eigen bekertje, maar op je beurt wachten tot een bekertje opnieuw gevuld werd.

Het schoolreisje werd op een warme zomerse dag een voettocht naar de Malpie. Daar op een open zandverstuiving aangekomen mochten we spelen en arriveerden enkele vrijwilligsters op de fiets. Dorstig geworden ontvingen we een beker ranja. Wie weet was er ook wat te knabbelen maar dat kan ik me niet herinneren. Mogelijk ontbrak het aan financiële middelen. Men deed zijn best om steeds variatie aan te bieden. Toch begon ik tijdens deze laatste lagere schooljaren echt dingen te missen. Kwam dat mede door de opkomst van de televisie, waardoor je verder dan het eigen dorp, de wereld in kon kijken?

Op de meisjesschool verliep een schooldag meestal heel ordelijk. Als het tijdsein ging moesten alle meisjes, de kleintjes voorop, keurig twee aan twee in de rij voor de ingang klaar staan. De verschillende klassen liepen steeds op dezelfde volgorde naar binnen, de eersteklas voorop. Inherent aan de jaren zestig gold de algemene regel: rust, reinheid en regelmaat. Leerlingen werden zonodig ingezet bij huishoudelijke taken zoals afwassen, toiletten reinigen, de vloeren uitboenen etc.



Er werden zwemlessen gegeven. Dit was zeker niet onbelangrijk, mede door de groeiende aantrekkingskracht van het nabije Eurostrand. Enkele zwemlessen volgden in het buitenbad van het Eurostrand. Na veel bibberen werden dat later zwemlessen in het Sportfondsenbad in Eindhoven.



In dezelfde periode kregen de meisjes van de vijfde en zesde klas noodgedwongen een paar dagen les in de sacristie. Er was

rookschade en ik dacht ook wat waterschade in de meisjesschool ontstaan. Een uitslaande brand in het aangrenzende oude fabriekspand verwoeste van Vandem Sportconfectie. Zuster Marie-Pierre was hoofd van school en vreesde voor schade aan het schoolgebouw. Ik zie haar die bewuste avond tijdens de bluswerkzaamheden nog gehaast de school verlaten, ze liep over het schoolplein via het tuinpoortje naar het klooster. Daar in afwachting tot de brandweer de brand meester was. Het moeten spannende uren voor haar geweest zijn. Gelukkig viel de schade aan de school mee en konden de kinderen snel terug naar de drie leslokalen. Het aangrenzende fabriekspand werd gesloopt.

Na de lagere school vlogen alle leerlingen uit om buiten het dorp voortgezet onderwijs te volgen. Sommige meisjes hadden al kennis gemaakt met de Franse taal. Extra lessen werden gegeven door zuster Marie-Pierre!

Omdat leerlingen op de fiets naar hun nieuwe school gingen werd vooraf een verkeersexamen afgenomen. Dat werd begeleid door rijkspolitieagent Hoogstraten, hij woonde in de Beukenlaan. Vandem Sportconfectie zette de productie voort in de opgeheven landbouwschool, hoek Dorpstraat, Provincialeweg.

Francien Moors.

Processie naar Meerveldhoven

Op zaterdag 9 mei was het alweer de 154e keer dat men vanuit Westerhoven op bedevaart ging naar Maria ter Eik in Meerveldhoven.



Het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven heeft een paar foto's uit 1957 en daarop is te zien hoe druk het toen was, ik denk dat werkelijk het hele dorp hierbij aanwezig was.

Van vrijwilligers uit Meerveldhoven hoorde ik nu dat de processie uit Westerhoven nog de enigste, georganiseerde processie was. Alleen voor onze processie en voor Maria Hemelvaart op 15 augustus hangen ze nog de geel-witte vlaggen op in de straat om de pelgrims welkom te heten.

Het is een mooi gezicht om de fanfare met de pelgrims aan te zien komen lopen en voorafgegaan door het gilde de kerk in te gaan.

Door het koor, het gilde en de fanfare maken de muziek en de liedjes altijd indruk.

Het valt op dat de Maria-liedjes goed worden meegezongen door de aanwezigen, ook al zijn deze liedjes zijn oud met ouderwetse teksten.

Na afloop werden er weer veel kaarsjes aangestoken bij het beeld van Maria in de boom.

Voor de lopers en fietsers was het mooi, zonnig weer geweest en ook voor de koffie met cake na de mis in de pastorietauin was het gunstig weer.



De gemiddelde leeftijd op deze dag is hoog, ik hoop dat er toch op tijd verjonging komt om deze traditie te laten voortbestaan.

F.V.

Pinksterkoeken 2026

In de week voor Pinksteren hebben we het verhaal van Maarten Bauwens verteld aan de kinderen op de basisschool. Naast het verhaal over Maarten en het ontstaan van de traktatie krijgen de kinderen ook een pinksterkoek mee naar huis.

We werden hartelijk ontvangen door de kinderen en de leerkrachten. De leerkrachten hadden de kinderen het verhaal verteld van de jongen uit Riethoven die aan de basis staat van onze pinksterkoeken. Na afloop kregen de kinderen een tasje mee naar huis waarin de overheerlijke pinksterkoek zat met een kleurplaat voor thuis en een stukje uitleg voor de ouders die de MikMak hebben gemist.



Ook de bezoekers van de kerkdienst op zaterdag kregen een pinksterkoek uitgereikt.

Met deze nieuwe opzet hopen wij de traditie nog jaren voort te kunnen zetten.

Namens het pinksterkoekencomité,
Andre, Andre en Thomas

Pinksterkoeken in Westerhoven

Lang geleden leefde Maarten Bauwens in Walkik. Zijn ouders waren te arm om zijn school te betalen. Maar toen een vreemdeling merkte hoe slim hij was, betaalde hij voor de opleiding van Maarten. Later mocht hij zelfs naar de universiteit om verder te leren.

Maarten Bauwens studeerde heel goed en werd later een belangrijke man in de kerk. Hij werd zelfs bisschop in de stad Ieper (in België). Vanaf dat moment werd hij Rythovius genoemd. Hij was niet alleen slim, maar ook een goede en zorgzame man. Hij vond het belangrijk dat mensen leerden bidden en dat kinderen iets leerden over het geloof.

Stukje MikMak historie

MikMak 1979, jaargang 3, nummer 4.



WEVOC

Reeds voor de achtste keer organiseerde Wevoc dit jaar op 13 augustus jl. een volleybaltoernooi. Het sportieve festijn speelde zich dit jaar, na drie jaar afwezigheid, weer af op het Westerhovense sportterrein aan de Beukenlaan. Dat aan dit toernooi, waaraan ongeveer 80 teams uit Nederland en België deelnamen, vooraf heel wat uurtjes aan organisatie

werden besteed zal voor niemand een vraag zijn.

In januari al werd begonnen met bijeenkomsten van bestuur en actie-comité en niets werd aan het toeval overgelaten, alles werd zo zorgvuldig mogelijk georganiseerd.

Aan het toernooi werd deelgenomen door ± 500 volleyballers(sters). Er werden op 22 volleybalvelden ongeveer in totaal 200 wedstrijden gespeeld. Sporting Neerpelt uit België was de sterkste vereniging en behaalde de hoogste prijzen. Ook de vereniging Pegasus uit Reusel was erg succesvol en wist menige prijs in de wacht te slepen.

Een van de verrassingen van de toernooidag was wel de 3e prijs van de Wevoc heren-liefhebbers. Zij wisten door te dringen tot de kruisfinales en moesten tenslotte spelen om de 3e en 4e plaats. Het werd een zeer spannende en lange wedstrijd. De eerste set werd verloren met 18-20 en de tweede gewonnen met 15-13. In de derde en beslissende set gingen er in het begin erg veel punten verloren, maar tenslotte werd toch nog met minniem verschil gewonnen, wat erg veel vreugde in het Wevoc-kamp teweeg bracht.

Het einde van deze liefhebberswedstrijd betekende meteen het einde van de hele toernooidag, want het was

de laatste en een van de langste van de gehele dag.

Bij deze danken wij van Wevoc iedereen die eraan mee heeft geholpen het jaarlijkse Wevoc-toernooi te doen slagen, in het bijzonder Burgemeester van Muenen voor zijn traditionele openingswoord, fanfare "Irene" voor de muzikale omljsting en voetbalclub Z.S.C. voor het gebruik van de accommodatie.

WEVOC.



KRONIEK

Tot voor even zat ik basstensval ideeën om deze kroniek te schrijven, maar ineens lijkt m'n geheugen op 'n sterk kapot vergiet onder een vergrootglas. "over anderhalf uur die kroniek klaar", zeggen mijn vier-collega mikmakkers en hun bliken zijn duidelijk, "ge wit zat!"

Ergens heb ik wat krabbels liggen, ik zal ze maar niet gaan zoeken. 90 minuten.... en tegenover je 'n grijnzijnd, vol leedvermaak zittend kwartet. "En minstens twee bladsijdes!"

Pes, papier en links en rechts wat klam zweet. "Ge wit zat, er is genoeg gebeurd!"

Kom H. Geest.. en laat me denken. 'n Praatballon verschijnt boven me..... "schoolhoofd fjdelijk eigenaar vijfmaands veulen".....

Lachen, gieren, brullen. Kreten alom. "Kan ik eens les komen halen," roept Toos van de Provincialeweg (met nieuwe oorbellen in) en het bontst maakt het Nel van de bejaardenhoek met: Mister, ik had best eens 'n ritje met oew door het durp willen maken!" Waar een loterij al niet goed voor is (sommigen slaan gelijk op hol....)

En dan..... tweede ingeving, m'n medemens Jan Hendriks uit de Beukenlaan. Hij mauwt niet over het weer en blijft het gelukkig allemaal nog zonnig zien en is dik tevreden met 'm oogst van 11 kg uien uit 'n zetsel van $\frac{1}{2}$ pont juin. Ook 'n proef met z'n hondje wist Jan tot een goed einde te brengen.

-1-

Jan wilde graag, dat zijn trouwe viervoetertje rechts van zijn fiets over de straat liep.

't Is gelukt... niet met zachte hand... niet met hemel met voo- en achternaam, nee, Jan is zelf maar links gaan fietsen.

Eenvoudig, nietwaar.....

Van fiets komt fiets en zo zagen wij iemand, laten we hem b.v. Frits noemen, zagen we dus Frits fietsen door de Dorpstraat, weliswaar met grote vitesse, maar toch duidelijk zichtbaar in rood bloesje, blauwe broek en groene fiets, zingend: Ich fahre nach haus.....en hij sloeg inderdaad op nummer 18 af.

Nu we even 'n herentoilet onder de loep hebben genomen, denk ik even aan het zachte groen dat Trix van de week dån had en neit droeg. In Riethoven langs de weg zag ik precies die dorpsgenoten die ik daar verwacht had. "Wat 'n toffe kerel is die Claus." hoorde ik de vrouw van 'n brandweerman, uit het westen van ons dorp, zachten.

Vergat deze dame misschien op dat moment, dat haar man nog geen acht dagen eerder op bijzondere vlotte wijze, na een korte achtervolging 'n send naar z'n nog lelijkere mallemoer gespoten had??? Enfin, 'n mens vergeet soms snel, maar het prinselijk paar zag er daarom niet minder fraai om uit en inmiddels weet ik ook hoe vlug hoge gasten stapvoets kunnen rijden, om van schrijdvoets dan nog maar niet te spreken.



"Je hebt nog 'n half uur!" fluistert het witste mede-redactielid.... De telefoon gaat..... Rennen.... Verkeerd verbonden..... terug om te kronieken,.. " en nu nog 28 minuten" fluistert de fluisterstem. Ver.....

Maar nu schiet me het verhaal te binnen van die alleen-wonende levenssolist uit ons dorp, nog maar pas gebeurd, toen met die hete dagen en bijgevolg warme slaapvertrekken en bijbijgevolg slechte nachtrusten.

In moeilijke tijden wordt 'n mens echter pas vindingrijk en dus onze vijfgezel ook.

Wat gedaan? 'n Half uurtje voor het trapopwaarts gaan boven alle deuren en ramen open en beneden ook de voordeur op 'n stevige kier.

D'n trek zat er dadelijk in. 't Risico dat z'n rustoord spoedig vol zou kunnen zitten met verkouden tochtige mugginnen (die feller steken, naar men beweert, hetgeen echter niet onomstakelijk wetenschappelijk is vastgesteld) neemt onze man voor lief en even na middernacht (zomertijd) strekt hij zijn moede leden.

's Morgens zwaait hij uitgeslapen z'n beide onderdanen over de rand van het bed en.... "Ik had voor het eerst van mijn leven met 'n poesje geslapen, en ik wist er in mijn onschuld niets van....."

Poeslief zal 't er in de komende competities wel weer niet aan toe gaan. Benieuwd ben ik of onze Westerhovense sport-teams evenveel doorzettingsvermogen hebben als de volleyteams op de platen in de etalages bij Piet van Narte. Die hebben(middels beroerd cellotape op glas) al heel wat degradaties en promoties meegemaakt maar ze weten zich te handhaven...

"Nog vijf minuten!"

Barst!

Klaar! 291 seconden over.

Ik denk aan morgen. Op school.

Het kapotte keuken-artikel in mijn hoofd wordt weer langzaam bruikbaar.

Ik krijg 'n idee.

Ik zie mezelf achter de lessenaar zitten. "Jongens", zeg ik, "als jullie eens een opstel gingen maken? Laten we zeggen dat het over hum... Westerhoven moet gaan..... minstens twee kantjes, ja..... en over anderhalf uur klaar".....

C.v.d.M.



Het is al weer even geleden dat de nieuwe pastoor in zijn parochie Servatius ont-haald is. Hierbij geven we U een lijstje van pastoors die in de parochie Servatius hun be-diening uitoefenden.

- 1565 Christianus Verlijnden studeerde te Leuven Overgeplaats of overleden ??????
- 1609 Jacobus Goossens (of Gossuini)
- 1674 Johannes Custers
- 1680 Arnoldus Bul van Leende studeerde te Leuven (overnachtend sic)
- 1686 Johannes Samals van Helmond studeerde te Donay (priestersbeurs van Bisschop Riethovius)
- 1734 Johannes van Meeuwen van Oss studeerde te Donay
- 1776 Johannes Babtist Koekhof van Budel studeerde te Leuven.
- 1782 Henricus van Ham van Lommel. Lommel was toen nog Nederland (St. Leuven) overleden 7-1-1807
- 1807 Ant. Hyacint van den Endepoel van Schijndel St. Leuven overleden 27-2-1822
- 1822 Petrus Josephus Spraggers van Waalwijk (deed afstand)
- 1841 Adriaan Hoefnagels van Eindhoven was in 1833 eerste kaplaan van Valkenswaard
- 1856 E. van Lieshout overleden 16-9-1877
- 1877 J.M. van de Westelaken
- 1893 Petrus Brands van 23-6-1893 tot 13-4-1920 priester gewijd in 1874
- 1920 F.J.J. van den Eerden van 23-4-1920 tot 12-9-1956
- 1956 Petrus Laurentius Brands van 12-10-1956 tot 2-9-1978
- 1978 P. Rijkers van 8-9-1978 tot heden

De redactie wenst hierbij onze pastoor veel succes

Opgeleest 13 december copy

Data – kopij inleveren

Mei

Za. 30 Wielerronde

Juni

ma. 1 Hanen toepen
ma. 1 Kermisactiviteit Happy Monday
vr. 6 Samen zingen
za. 6 Dansavond
zo. 7 Meezingmiddag
ma. 8 Joan die kookt
vr. 12 WeMeet Outdoor
zo. 13 Sponsortoernooi ZSC
vr. 19 WeMeet Laser Battle
za. 20 Oud papier ophalen
do. 25 Koffie-uurtje

Juli

vr. 3 Samen zingen
za. 4 Terrasconcert Fanfare Irene
vr. 5 Mobiel scheidingsstation (kerkplein, 9.30-12.30)
vr. 10 WeMeet Afsluitactiviteit

do. 2 juli, uiterste datum inleveren kopij MikMak juli 26

za. 11 juli, uitgave MikMak juli 26 verschijnt

De MikMak, ook online op: www.onswesterhoven.nl

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS & ADRESSEN

| | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------|
| Alarmnummer | politie/brandweer/ambulance | 1-1-2 |
| Politie | algemeen | 0900-8844 |
| Gemeenschapshuis | De Buitengaander | 06-81968607 |
| Huisarts | Dr. Th. Schoone | 040-2012531 |
| | spoednummer | 040-2019629 |
| | dokterspost | 040-2660505 |
| Apotheek | Bergeijk | 0497-551111 |
| Apotheek | weekenddienst | 040-2399100 |
| Pastoraal Centrum Bergeijk | | 0497-571828 |
| Gemeente Bergeijk | Gemeentehuis | 0497-551455 |
| Dorpsondersteuner | Helma van Gerven | 06-30900687 |
| | Bel & Herstellijn | 0497-551480 |
| | Calamiteiten na kantoortijd | 040-2895816 |
| | Storing openbare verlichting | 0800-2345124 |
| Dorpsraad | Ad Bone | 06-13575713 |
| SVW-Klussendienst | Bart Rijkers Aarperstraat 29 | 040-2018125 |

EHBO-VERBANDPOSTEN:

| | | | |
|---|----------------------|----------------|--------------|
|  | Merel Grol | Dorpstraat 42 | 06-129925057 |
| | Angela v. Eijndhoven | Dommelsedijk 1 | 040-2014154 |
| | Roos Verhoeven | Hoeverstraat 2 | 040-2012010 |
| | Marcel Gladdines | Braambos 7 | 06-49449361 |

AED-APPARAAT AANWEZIG BIJ:

| | | |
|--|---|----------------------------|
|  | Medisch Centrum Westerhoven | Provincialeweg 22 |
| | Hoefzicht (24u P/dag bereikbaar) | Hoefzicht 7 |
| | De Buitengaander (24u P/dag bereikbaar) | Dorpstraat 9 |
| | Coppens | Heijerstraat 29 |
| | COTA (24u P/dag bereikbaar) | Leemskuilen 1 ^E |
| | Luxlight | Leemskuilen 34 |
| | Beukers Autoschade | Leemskuilen 23 |
| | Beukers Autoschade | Heijerstraat 7 |
| | ZSC (pincode vereist) | Koolakkers 7 |
| | Bij de Neut (24u P/dag bereikb.) | Dorpstraat 8 |
| | Fam. Theuws tegen huis op oprit (24u P/dag bereikbaar) geen pincode vereist | Aarperstraat 30 |
| Verhoeven (Pincode vereist / 24u p. dag bereikbaar) | Hoeverstraat 40 | |
| Autogarage Smolders (24u P/dag bereikbaar) geen pincode vereist | Braambos 1 | |

HOOFDSPONSOREN

| | | |
|--|--|---|
|  <p>RA beukersgroep.com</p> |  <p>COPPENS METAAL-TECHNIEK KOPLOPER IN BUSBEWERKING PRECISIE BUIG- & LASERTECHNOLOGIE</p> |  <p>ADRA METAALBEWERKING</p> |
|  <p>TPS</p> | |  <p>Dorpsraad Westerhoven</p> |
|  <p>STW SMOLDERS INT. TRANSPORT</p> |  <p>VDW SECURITY</p> | Hier kan uw logo staan! |

OVERIGE SPONSOREN

*Tandartspraktijk Schenkelaars
Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid
Carnavalsstichting De Koffieleuters
Oranjecomité / Stichting Lente Event
Mts. F. van Poppel
Fanfare Irene*

Draagt u de MikMak ook een warm hart toe en wilt u een vermelding van uw naam, bedrijf, vereniging op deze pagina?

Info: www.onswesterhoven.nl / frank.claas@planet.nl